

Newspeak

drs. F. Matser – kolonel van de militair psychologische en sociologische dienst*

Beste uitgever,

In dit nieuwe geschiedenisleerboek voor de bovenbouw van HAVO en VWO wil ik graag de juiste toon vinden om de hedendaagse jeugd op de hoogte te brengen van een aantal belangrijke historische feiten. Omdat ik na het nodige onderzoek tot de conclusie ben gekomen dat de hedendaagse jeugd zich bedient van een eigen vocabulaire, wil ik proberen hen daarin aan te spreken, zodat de boodschap maximaal overkomt. Ik stuur u hierbij een proefdruk van hoofdstuk 7: 'De Tweede Wereldoorlog' van mijn nieuwe boek, *De historie van de 20ste eeuw*.

Wetenschappelijk onderzoek bij de doelgroep heeft aangetoond dat 89 procent van de 14- tot 16-jarigen na het lezen van dit stuk (eindelijk) begrijpt waar opa het over heeft als hij over 'de oorlog' praat. Bovendien kon 73 procent van deze groep na het lezen van deze informatie de namen van acht van de tien belangrijkste spelers van dit historisch conflict noemen in relatie tot hun geschiedkundige rol. Een significante verbetering ten opzichte van de bestaande conventionele onderwijsmethoden.

Ik hoop dan ook van harte dat u geïnteresseerd bent in mijn boek en bereid bent dit te publiceren.

*Professor dr. M. O. Dern
Historicus en publicist*

HOOFDSTUK 7:

De 2de Wereldoorlog

Met de 2de Wereldoorlog bedoelen we een *Überchille* knokpartij die van 1940 tot 1945 plaatsvond tussen een *gang* die zich 'de As' noemde en de rest van de wereld. De belangrijkste *gangleader* van de As was ene Adolf Hitler, een in die tijd erg bekende blanke *rapper*, die met veel *vette raps* zijn nazi-*gabbermaten* wist op te ruien om een stelletje hippies dat zich de Joden noemden, te *dissen*.

Die Hitler had een behoorlijk *X-factor* en daardoor veel fans in Duitsland, maar ook in Italië, waar Benito Mussolini, een *bracke relnicht* die ze de *Duce* noemde, het in die tijd voor het zeggen had. Samen reden ze met hun *gepimpte waggies* door het land en organiseerden *vet coole megaparty's* (zowel *black* als *brown editions*) waar heel veel *Tokkies* op af kwamen, die hele dagen stonden te zwaaien met hun handen en 'Sieg Heil' riepen op de *vette* muziek van *kei-gave* DJ's en VJ's, in die tijd *Sturmbahn-* en *Gruppenführers* genoemd.

De bekendste VJ van die tijd was ene Joseph Goebbels. Als hij in Duitsland in de *line-up* van een *trans-event* stond, kwamen er 100 Kbyte mensen op de show af. In de Duitse *scolos* van die tijd moesten de kinderen verplicht de hele dag naar die *vage nazi-shit* luisteren. *Kei-veel* mensen in Nederland vonden Goebbels en Hitler gevaarlijke gekken met een *fogel*, maar ze konden er niets aan doen dat ze steeds meer te vertellen kregen. In Duitsland vonden veel mensen de *vage nazi-palavers* en die *megaparty's* en muziek *kei-gaaf* en werden lid van Hitlers *scene*.

Ook in Nederland vond Hitler talrijke *matties*, zoals de NSB-leider Anton Mussert en de *vage* politicus Rost

* Op deze plaats vindt u afwisselend een bijdrage van kolonel (KL) Frans Matser en majoor der mariniers Marc Houben.

van Tonningen. De nazi-*hakkebarren* droegen hippe *fashionclothes* met zwarte *patta's*, bruine bloezen, leren petten en jassen, en *coole* armbanden met 'hakenkruizen'. Een soort *laffe* voorlopers van de huidige *tribal tattoo's*.

Die Hitler stuurde eerst ff een *mattie* van hem, die luisterde naar de *vette* naam Von Ribbentrop, naar de Russische mafia. Die *slacke* gasten hoorden toen bij de internationale *gang* van de communisten, die door de hele wereld hun *flexe mantra's* verkochten. Die communisten-*reli's* waren in die tijd een hele *hippe shit*, die heel veel videoclips maakte over onderdrukte arbeiders en gelijke rechten voor *bitches*. Die Von Ribbentrop maakte met de *gangleader* van de communisten, met de artiestennaam Josef Stalin, een *vette undercover deal* waarbij Polen (je weet wel: het land waar alle Nederlandse bouwvakkers vandaan komen) werd opgedeeld tussen beide *gangs*. Die Polen werden *bruut vet gedisst* en hun land werd *gruwelijk geript*.

Ondertussen bleef Hitlers opper-VJ, Joseph Goebbels, de kranten (dat was het internet van die tijd) volzetten met leugenachtige raps, songs, blogs en weblogs. Ook maakte hij veel *gierige real life-soaps* en *überflexe* videoclips met *dope lingo* waarin de Joden altijd de *bad guys* speelden. Hij was dus behoorlijk polariserend bezig. Hij schreef op z'n *weblog* dat die Joden alle *Doekoes* in Duitsland verstopten en niets wilden *banken* en *passen* aan de arme nazi-*hakkebarren*. Eén grote *hoax* natuurlijk. Maar omdat er in die tijd nog geen echt internet was, kon niemand die informatie ergens anders *checke*. Die nazi-*hakkebarre tripten* toen ze dat allemaal lazen en knalden helemaal uit hun pan. Allerlei *gangsta* groe-

pen, zoals de SA en de *Landsturm*, gingen in Duitsland de straat op en gooiden de ramen in van de Joden, spotten *graffiti* op hun *osso's*, paktten al hun *bling bling* af en *disten* ze vet.

Er was nog een Nederlandse kraker die probeerde iedereen voor die nazi's te waarschuwen: Marinus van der Lubbe. Hij stak hun clubhuis in Berlijn in de fik, maar omdat hij zijn *tags* op de muur had achtergelaten, konden ze hem vinden en een kopje kleiner maken. Dat mocht dus niet baten en de hele *fittie* liep verschrikkelijk uit de hand tot er wel 50 Mbyte aan slachtoffers was gevallen.

Uiteindelijk is het ons gelukt met hulp van de Engelse leider Winston Churchill (een soort Bruce Willis, die ondanks honderd tegenslagen bleef doorknoken) en de Amerikaanse president Roosevelt (de opa van George Bush) en hun *bomsweete* soldaten-*matties* Patton en Eisenhower, die nazi-*gang* weer uit ons land en de rest van de Europese Unie te werken.

Mussolini werd in 1945 door de Italianen opgeknoopt, Hitler en zijn *chicky* Eva Braun namen in datzelfde jaar een overdosis, samen met die *looser* Goebbels en zijn *bitch*. Toen de *battle* uiteindelijk voorbij was, was iedereen in Nederland *vet mega happy* en werd er door het hele land *gechilled* en *gepartyd*. En sindsdien herdenken we in Nederland ieder jaar op 4 mei de slachtoffers en op 5 mei het einde van deze *gruwe* bendeoorlog.

2bctnd...