

Quiz!

Hulp? Of beter van niet?

L. Polman

Vraag 1

U bent militair en u vecht in een oorlog. Niet flauw een beetje *peacekeeping* voor de Verenigde Naties, nee, het is écht oorlog. Het is erop of eronder. Als de vijand overwint, verliezen u en uw geliefden huis en haard. Maar gelukkig bent u aan de winnende hand. U hebt de vijand weten te omsingelen en bent hem succesvol aan het uithongeren. Dan, plots, komen de Novib en Artsen zonder Grenzen aanrijden met vrachtwagens vol voedselhulp, 'voor de slachtoffers'.

Wat doet u?

- A) U vindt internationale noodhulp in z'n algemeenheid een goede zaak en bent blij voor de slachtoffers;
- B) U neemt de hulp in beslag en eet alles zelf op.

Vraag 2

U bent de Sudanese regering en verdedigt uw land tegen rebellen. Tenminste, u vindt dat het rebellen zijn. De rebellen zelf vinden natuurlijk van niet, die noemen zich vrijheidsstrijders. Maar gelukkig bent u aan de winnende hand. Honderdduizenden vijanden hebben huis en haard verlaten en zijn voor uw troepen op de vlucht, precies zoals u had gepland. Dan een stofwolk aan de horizon: witte landrovers naderen met Kofi Annan en Colin Powell erin. Daar achteraan CNN en de Wereldomroep. Ze eisen dat u de slachtoffers bereikbaar maakt voor internationale hulpverlening.

Wat doet u?

- A) U legt zich mokkend neer. Tegen de Verenigde Naties had u nog wel nee durven zeggen, maar tegen Amerika niet;
- B) Op zoveel belangrijke belangstelling had u niet durven hopen. U doet wat u al zestien jaar succesvol doet in het zuiden van Sudan zonder dat iemand er wat van zegt. U opent drieduizend loketten, plaatst er uw ambtenaren achter en gooit dan de grenzen open. U laat alle hulpverleners die binnenstromen (duizenden!) dik betalen voor in- en doorreisvergunningen. Op de hulpgoederen die ze meenemen, heft u eerst belasting en dan eist u dat u de hulp zelf in de kampen mag uitdelen. Het meeste pakt u natuurlijk gewoon weer van de slachtoffers af. Van alle opbrengsten koopt u nieuwe AK-47s voor straks, als iedereen weer naar huis is.

Vraag 3

U bent een internationale hulpverlener, u bent neutraal en onafhankelijk en als zodanig verleent u hulp aan iedereen die het nodig heeft. U vliegt naar Sudan, Afghanistan of

Irak. Daar wordt u door lokale autoriteiten doodgegooid met belastingen en u wordt bestolen. Van de opbrengsten kopen de autoriteiten AK-47's waarmee ze nu of straks de oorlog voortzetten.

Wat doet u?

- A) U vindt het gemeen, wil niet meer meedoen en gaat naar huis;
- B) U vindt dat veiligheid van slachtoffers, nu en later, niet de verantwoordelijkheid van u als humanitaire hulpverlener is, maar die van de hoge heren in Den Haag en Washington, en u blijft voedsel uitdelen, want daartoe bent u op aarde en hoe kan hulp nou verkeerd zijn?

Vraag 4

U bent slachtoffer in een Darfurs vluchtelingenkamp. U hebt trek. Links van u staat Colin Powell aan de internationale pers te communiceren dat de Amerikaanse regering 'indicaties en elementen ziet die een begin van een aanleiding geven om te leiden naar een genocidale conclusie'. Rechts staat Kofi Annan voor de camera's te beweren dat het in Darfur vooralsnog alleen maar om 'een tragische humanitaire situatie' gaat. Een stukje verderop spreekt een delegatie van de G-8 van 'omvangrijke mensenrechtenschendingen'. U luistert mee.

Wat denkt u?

- A) Wat hebben die Landrovers lange antennes op het dak;
- B) Hoe laat eten we eigenlijk?

Vraag 6

U bent slachtoffer van omvangrijke mensenrechtenschendingen, een tragische humanitaire situatie en tevens van indicaties en elementen die een begin van een aanleiding geven om te leiden naar een genocidale conclusie. Door wie wordt u het liefste gered?

- A) Door Marco Borsato;
- B) Door troepen uit Rwanda;
- C) Als ik mag kiezen, dan A noch B, maar als het per se moet, dan maar Marco Borsato.

Vraag 7

Maak af:

- 1) 'Een goed mens heeft niet per definitie....'
A: gelijk. B: geld.
(Bron: Voltaire)
- 2) 'Bij succes heb je het verdiend, bij mislukking heb je het nodig. Internationale hulp is als....'
A: sneeuw voor de zon. B: champagne.
(Bron: prof. P. Bauer, London School of Economics)
- 3) 'Geen vredestroepen. Wat we hier nodig hebben, zijn...'
A: Marco Borsato en Caroline Tensen B: psychiaters.
(Bron: een VN-vertegenwoordiger in Sudan)

Stuur de oplossingen naar Giro 999.



BERICHT UIT AFRIKA